



## Nieuwsbrief Future for Peace 2016/2017

Onze eerste nieuwsbrief sinds wij op 29 oktober 2015 officieel een stichting zijn geworden. Graag willen wij jullie een update geven over hoe het met onze kinderen gaat, het weeshuis en over onze activiteiten in de afgelopen tijd.

### **De stichting:**

Nadat wij een stichting zijn geworden was ons eerste doel een website oprichten en een Facebookpagina. Eind van het jaar 2015 hadden wij beide doelen bereikt. Onze website [www.futureforpeace.nl](http://www.futureforpeace.nl) en onze Facebookpagina Future for Peace zijn nu in de lucht.

De volgende belangrijke stap was het verkrijgen van de ANBI status voor onze stichting waardoor giften/schenken nu onder bepaalde voorwaarden voor iedereen van de belasting aftrekbaar zijn. Die ANBI status hebben we nu.



## Over onze FFP kinderen

### Faith:



Faith is nu 11 jaar oud en is net begonnen met haar laatste jaar op de Junior Entebbe school. Volgend jaar zal ook zij naar de middelbare school gaan net als haar oudere zus Peace. Zij is een zelfverzekerd, vrolijk meisje dat met plezier naar school gaat. Van dat verlegen meisje is niets meer over. Ze haalt goede cijfers op school. Wij gaan kijken naar een nieuwe school voor Faith. We hebben besloten de kinderen op het reguliere onderwijs te laten in de toekomst. Wel vinden wij het belangrijk dat Faith naar een goede middelbare school gaat met niet te veel leerlingen in een klas.



## Peace:



Peace op haar nieuwe school

Is nu 18 en is over naar de vierde klas van de middelbare school. Zij zat het afgelopen jaar eerst intern op Hillside, een school met kleine klassen waar zij ook haar Cambridge diploma kon halen maar deze school ging zo snel achteruit dat wij haar met spoed naar een andere school moesten sturen. Zij gaat nu naar de Taibah International School en deze school maakt een goede indruk op ons. Ook hier zit zij in een klas met niet al te veel leerlingen en kan Peace haar Cambridge examens doen wat haar meer kansen geeft. Peace zit intern omdat de reisafstand naar huis te groot is, alleen in de vakanties gaat zij naar huis. Met behulp van extra donateurs en sponsors kunnen wij deze school gelukkig dit jaar financieren. Aan het eind van dit schooljaar doet Peace examens (vergelijkbaar met ons VMBO examen) Als zij het examen met goede cijfers afsluit kan zij eventueel nog 2 jaar verder naar school voor haar VWO diploma en anders gaat Peace een beroepsopleiding doen. Peace is aan het nadenken welke vervolgopleiding zij eventueel zou willen doen en gaat dit jaar alles op alles zetten om haar examens goed te doen. Zij heeft nu ook een laptop gesponsord gekregen, belangrijk om haar werk op school goed te kunnen doen. Zij heeft het heel erg naar haar zin op deze school.





### Denis:

De oudere broer van Peace en Faith is nu 24 jaar oud. Denis had zijn schoolopleiding afgemaakt maar er was geen geld voor een verdere opleiding. Hij verkocht op de markt kippenvoer van 9.00 uur s' ochtends tot 21.00 uur s' avonds, iedere dag. Sinds FFP Denis sponsort heeft zijn leven een totaal andere wending genomen. Hij doet nu een IT opleiding aan de Datamine Technical Business School in Kampala. In het eerste jaar van zijn opleiding reisde Denis vanuit Entebbe naar Kampala iedere dag (2 uur heen, 2 uur terug) en zodra hij thuis was ging hij weer naar de markt.



Na zijn eerste jaar heeft Denis zijn certificaat gehaald, hij was zo trots als een pauw. Denis zit nu al weer in het laatste jaar van zijn opleiding en hij woont in een hostel in Kampala. Hij heeft meer lessen, ook op zaterdag en omdat hij in Kampala woont, kan hij zich nu beter op zijn studie focussen en is hij niet meer veel tijd kwijt aan het heen en weer reizen. De markt is voor hem verleden tijd. Hij gaat alleen nog maar in de weekenden naar huis of als hij vakantie heeft. Denis is een van de beste studenten van zijn klas en helpt andere studenten met hun huiswerk. Het is fantastisch om te zien hoe goed Denis het doet en wat hij al allemaal heeft geleerd. Wij zijn heel erg trots op hem. Hij heeft bijvoorbeeld al een website voor een vriend van ons in Oeganda gemaakt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Denis na zijn opleiding snel een baan zal vinden.





### **Sarah:**



Is de een na oudste zus van Faith, Peace en Denis. Sarah is nu 27 jaar oud. Hoewel Sarah al 27 is zouden wij haar ook graag een kans willen geven om met iets nieuws te beginnen, een kans die toen zij nog jonger was nooit heeft gekregen. Zij werkt nu nog op de luchthaven van Entebbe voor zeer weinig geld. Sarah's droom is het om haar eigen kruidenierswinkeltje te kunnen beginnen. Wij hebben haar gevraagd om een businessplan te schrijven en hopelijk kunnen wij voor haar daarna een sponsor vinden.

### **De familie:**







**Catherine:**



Kleuterschool Catherine

Is ons nieuwe kindje dit jaar. Catherine is 5 jaar oud en zit in het laatste jaar van de kleuterklas. Zij is de dochter van Charles, onze betrouwbare chauffeur als wij in Entebbe zijn. Charles en zijn vrouw Harriet hebben regelmatig geen werk en hebben veel moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen. Charles doet heel erg zijn best om een nieuw tourbedrijfje op te zetten ([www.ugandatraveltours.com](http://www.ugandatraveltours.com)) maar alle begin is moeilijk. Wij hebben besloten om het schoolgeld van Catherine te betalen, zodat zij in ieder geval naar school kan blijven gaan en hopen dat wij in de toekomst meer sponsors voor haar kunnen vinden.



## Het weeshuis (het Malayakahouse)



Dit geweldige initiatief van Robert Flemming en zijn vriendin Bea Gutiérrez willen wij graag zoveel mogelijk steunen met onze stichting. Het Malayakahouse is een warm tehuis voor 39 kinderen. In het afgelopen jaar heeft het weeshuis dankzij een gift uit een fonds en een genereuze sponsor van onze stichting een ijskast, diepvries, gaspitt en een gloednieuwe wasmachine aan kunnen schaffen. Zij waren hier heel erg blij mee.





## Onze acties

### Kerstworkshop:



Voor al weer de derde keer werd er in december 2016 in Buren door Marian van Hoorn en Johanna Heuff de zeer succesvolle kerstworkshop georganiseerd. Ook dit jaar werd er een mooi bedrag voor onze stichting opgehaald, fantastisch. Dankzij ook alle vrijwilligers op deze avond was het een meer dan geslaagde avond en ging iedereen met een mooi kerststuk naar huis.







### **Fundraising dinner:**



Dit jaar hebben wij op 17 december voor het eerst een diner tijdens Buren bij Kaarslicht georganiseerd waarvan de opbrengst naar onze stichting ging. Dit fundraising dinner was een groot succes door de hartverwarmende opkomst, met 26 hongerige, dorstige en praatgrage eters, die allemaal 100 Euro betaalden voor een 5 gangen diner met Champagne en Italiaanse wijnen. In de keuken stond een enthousiast team, aangevoerd door chefs Peter&Peter. Het was een gezellige avond.

### **Donateur worden?**

Om een zekere financiële basis voor onze stichting te hebben en om nog meer kinderen te kunnen helpen in Oeganda, zoeken wij vaste donateurs. Onze stichting heeft de ANBI status waardoor uw bijdragen onder bepaalde voorwaarden van de belasting aftrekbaar zijn. Alle informatie hierover is te vinden op onze site of u kunt ook een mail sturen naar [info@futureforpeace.nl](mailto:info@futureforpeace.nl) voor verdere toelichting.



## Nieuws:

Robert Fleming, de oprichter van Malayakahouse, het weeshuis in Entebbe, komt een aantal dagen naar Nederland. Op **vrijdag 9 juni om 19.30 uur** zal Robert **in Buren** komen vertellen over zijn weeshuis. En waar? In het Marechauseemuseum dat is gevestigd in het voormalige weeshuis uit 1613! Is er een mooiere locatie denkbaar? Het adres: **Weeshuiswal 9, 4116 BR Buren**



Save the date! Laat zsm weten met hoeveel je wilt komen, want er is maar een beperkt aantal plaatsen. Meld je aan op: [info@futureforpeace.nl](mailto:info@futureforpeace.nl). Er komt nog een officiële uitnodiging.

Tot slot veel dank aan onze vaste en nieuwe donateurs!

Heel erg veel dank ook aan onze sponsors en iedereen die ons dit jaar weer heeft gesteund op welke wijze dan ook!

Dankzij zoveel steun en betrokkenheid kunnen wij deze kinderen uit Oeganda weer hoop geven op een betere toekomst. Marianne van Hoven en ik gaan regelmatig naar Oeganda en brengen het geld er zelf naar toe (in 2016 13 keer). Op deze manier blijft er niets aan de strijkstok hangen.

Ik hoop dan ook dat u ons ook dit jaar weer wilt blijven volgen en steunen.

Namens het FFP bestuur,

Ingrid van Pol-Cambier van Nooten