



## Nieuwsbrief Future for Peace 2022

Lieve vrienden van onze stichting,

Wij leven in roerige en moeilijke tijden en daarom waarderen wij meer dan ook jullie hulp en steun aan onze stichting. In het afgelopen jaar zijn er bij Future for Peace een aantal dingen veranderd: Ons bestuur wordt nu in Oeganda ondersteund door twee lokale bestuursleden: Moses Ayazika (Mozzy) en Yosida Kidedde (Yoshi), twee vrienden, die zelf heel veel goed werk doen in hun gemeenschap.



Yoshi en Mozzy

Ze kennen de scholen goed waar onze kinderen zitten en houden voor ons contact met onze kinderen en hun ouders. Ze bezoeken regelmatig de scholen en houden de vorderingen van onze kinderen in de gaten. Zij zorgen er ook voor dat ze een nieuw uniform, boeken, enz. krijgen wat ze verder nog voor school nodig hebben.

Naast onze 2 nieuwe bestuursleden in Uganda zijn er ook veranderingen in het bestuur in Nederland geweest. Anja de Wit heeft na 7 jaar afscheid genomen. Zij was vanaf dag één betrokken bij het bestuur. Ons fundraisingdinner, dat van het begin af aan een succes was, was haar idee. Heel veel dank, Anja! Marlies

van Wijk en Cytha Walsh zijn onze nieuwe krachten die ons ondersteunen, daar zijn wij heel erg blij mee. Cytha werkt ook als stewardess net als Marianne en zij komen regelmatig (ongeveer 10 keer per jaar) in Oeganda. Door hun werk bij de KLM (dus geen reiskosten) houden ze nauw contact met onze kinderen. Ingrid, ook stewardess, is sinds 1 juli met pensioen en is van plan om regelmatig (op eigen kosten) voor langere tijd naar Oeganda te gaan en is net terug van haar reis in oktober/november.



Dit jaar zijn wij ook gestart met de steun aan een nieuw project, **Wake Up Children's foundation** <https://wakeupuganda.org/> Deze stichting is in 2012 opgericht door Moses Ayazika in Entebbe (hierboven genoemd omdat hij voor



onze stichting contact houdt met onze kinderen). Zelf opgegroeid onder arme omstandigheden had hij het geluk om met een studiebeurs in Japan te kunnen studeren. Bij terugkomst in Oeganda realiseerde hij zich dat veel kinderen uit zijn dorp niet naar school gingen, vaak slachtoffers waren van huiselijk geweld en gedwongen kinderarbeid

moesten verrichten. Bovendien heerst er veel HIV/Aids, analfabetisme en zijn er veel kinderen die vroegtijdig de school verlaten. Moses wilde iets terug doen voor Kigungu, een vissersplaats bij Entebbe waar hij was opgegroeid en besloot zijn gemeenschap te steunen.

Met zijn project helpt hij samen met zijn vriend Yoshi Kidedde tegenwoordig 56 kinderen die hun ouders hebben verloren of uit zeer arme omstandigheden komen door ze te steunen met scholing en een veilig onderdak. De kinderen worden bij families in de gemeenschap ondergebracht. De gastfamilies worden door het project gesteund met voedsel om goed voor deze kinderen te zorgen. WUCF ondersteunt de scholen met schoolmaterialen. Veel aandacht wordt ook

besteed aan het onderwijs en de opvoeding van meisjes. Juist bij meisjes is er een hoge schooluitval, ze worden vroeg zwanger en trouwen al op jonge leeftijd en er is veel misbruik.

WUCF organiseert verschillende workshops, bijvoorbeeld over vrouwelijke hygiëne, drugsmisbruik en WASH (Water, Sanitation and Hygiene), een programma voor de jongere kinderen waar ze op een speelse manier leren om hun gemeenschap schoon te houden.



Sinds een aantal jaren zijn zij ook gestart met de Azteks Soccer Academy (te vinden op Facebook), een sportopleiding voor zowel jongens als meisjes uit de gemeenschap en dit met groot succes. 120 kinderen nemen deel aan de voetbaltrainingen.



Verschillende meisjes en jongens uit hun teams zijn al beloond met scholarships en ze hebben al veel prijzen gewonnen. Naast de voetbalteams is er ook een basketbalteam voor jongens en meisjes. Niet alleen de kinderen uit Kigungu profiteren van deze projecten van WUCF, maar ook de rest van de gemeenschap.

Voor wie met kerst iets geven wil aan dit goede doel dan zou het fantastisch zijn als jullie de GoFundme actie van Mozzy en Yoshi voor hun kinderen zouden willen steunen <https://gofund.me/9900b6cc>

Daarnaast steunen wij natuurlijk ook nog steeds onze eigen kinderen/jong volwassenen met onze stichting. Oeganda heeft tijdens de coronapandemie de langste schoolsluiting gehad ter wereld. De scholen waren 2 jaar gesloten en gingen pas begin dit jaar weer open. Dit heeft een verwoestende impact gehad op het onderwijs van kinderen, waarbij de meeste kinderen in deze tijd nauwelijks of geen toegang hebben gehad tot onderwijs. Dankzij onze donateurs, sponsors en giften konden onze kinderen toch bijlessen volgen of online Zoom lessen van school.

**Peace**, waar alles ooit mee begon toen wij haar 12 jaar geleden tegenkwamen, is ondertussen een volwassen vrouw van 24 jaar. Ze heeft succesvol haar schoolopleiding afgesloten en haar certificaat voor de hotelschool gehaald. Tegenwoordig werkt zij voor 2 stichtingen in Oeganda. Haar droom is om in het buitenland verder te gaan studeren en daar haar diploma te gaan halen en dan om haar kennis en ervaring in haar thuisland Oeganda te kunnen inzetten. Hiervoor is zij hard aan het sparen. Peace heeft zich ontwikkeld tot een zelfverzekerde, spontane, jonge vrouw.



Naast Peace steunen wij ook **Denis** haar oudere broer. Vroeger stond Dennis op de markt kippenvoer te verkopen van 9.00 uur s'ochtends tot 9.00 uur s'avonds. Nu studeert hij aan de universiteit in Kampala en is hij bezig met zijn bachelor IT. Hij hoopt volgend jaar zomer af te studeren en heeft ook plannen om zijn master te gaan halen. Naast zijn studie werkt hij bij het ministerie van Landbouw en Visserij, waardoor hij ook zijn familie kan steunen.



**Faith** (17) , het jongere zusje van Peace, zit op de middelbare school en hoopt volgend jaar haar eindexamen te doen, vergelijkbaar met een VMBO eindexamen hier. Daarna kan ze of nog 2 jaar doorgaan met school of al beginnen met een beroepsopleiding. Dit zal afhangen van hoe goed haar cijfers zijn. Faith, eerst een heel verlegen meisje, ontwikkelt zich steeds meer tot een jonge vrouw met zelfvertrouwen, mooi om te zien.



**Praise** (11) is een nichtje van de familie die bij Peace, Dennis en Faith in huis woont samen met haar oma. Praise is altijd opgewekt en vrolijk en houdt van dansen en zwemmen. Ze zit op de lagere school en haalt goede cijfers, vooral in rekenen is zij heel erg goed.



**Catherine** (10) ons jongste sponsorkind, komt uit een zeer arm gezin. Het gaat goed met haar op de lagere school en zij is blij om naar school te gaan en is een leergierig en slim meisje.



Op 27 november hebben wij voor de vijfde keer ons Fundraisingdinner georganiseerd. De avond was een groot succes. Er was een fantastische sfeer, warme betrokkenheid, heerlijk eten, mooie wijnen. Netto opbrengst van het diner, de wijnactie en de verkoop van Oegandeese handwerk: ruim € 5.000. Echt fantastisch!



Van het geld dat wij inzamelen gaat praktisch 100% naar Oeganda, wij hebben geen overheadkosten. Future for Peace is een ANBI stichting dus giften zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Voor wie donateur wil worden: graag een mailtje naar [info@futureforpeace.nl](mailto:info@futureforpeace.nl) Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website [www.futureforpeace.nl](http://www.futureforpeace.nl) en onze [Facebookpagina Future for Peace](#) waar het laatste nieuws te vinden is over onze stichting.

Wij zouden blij zijn als nog meer donateurs en sponsors ons werk zouden willen steunen dan kunnen wij nog meer kinderen helpen om naar school te gaan. Zoals bijvoorbeeld **Ssuubi** (Hoop), 5 jaar oud, het nichtje van Catherine. die heel graag naar school wil maar waarvan haar moeder geen geld heeft. Scholen zijn duur in Oeganda, gemiddeld zo'n € 400-1000 per jaar. Maar iedere donatie helpt. Onderwijs geeft deze kinderen hoop en een toekomst. Wij zijn blij met iedere donatie.



Ssuubi

Namens onze kinderen in Oeganda wensen wij jullie hele fijne feestdagen en vooral een gezond 2023!

Marianne, Marlies, Cytha, Jubert en Ingrid

Stichting Future for Peace

**INGB bank NL 96 INGB 0007 057273**

